

Jaarverslag stichting **Go4GhanaKids** 2012

Een jaar waarin we als stichtingsbestuur een soort bezinningsjaar hebben gehad. Een jaar waarin we het allemaal op onze eigen manier druk hadden (Eline op wereldreis naar Indonesië, Elsbeth was druk met de voorbereidingen van haar huwelijk in juni, Willem en Ria hebben zich ingezet voor de Oekraïense kinderen en in september het overlijden van Willems moeder). Dit alles heeft invloed gehad op onze inzet voor 2012. Tevens konden we nauwelijks contact krijgen met het kindertehuis in Ghana.

Als bestuur zijn we enkele keren bij elkaar gekomen om o.a. de cake-actie voor te bereiden. Ook dit jaar konden we, in samenwerking met de C1000 te Zuidwolde, deze actie houden. Twee jaar geleden zijn we begonnen met de tulband-cake-actie en met dit product wilden we graag doorgaan. In 2012 bleek de tulband-cake moeilijk verkrijgbaar dus, hebben we er voor gekozen ook banketstaven te verkopen. Hierdoor is het ons toch gelukt een mooi bedrag op te halen voor fietsen en geiten. Joke Yakubu coördineert deze projecten in Yendi. Van haar hebben we weer prachtige verslagen met foto's gekregen van het geiten- en fietsenproject. Geweldig om te zien hoe een geitje verandering kan brengen in het leven van een kind. Daar doen we het voor!! Voor de tweede keer dus zeer succesvol.

Wij hebben gemeend het overmaken van de giften voor het kindertehuis te moeten blokkeren in 2012. Dit betekent dat de giften, die bij de stichting binnen kwamen, niet naar Ghana zijn overgemaakt. Wij vonden het niet meer verantwoord omdat we totaal geen reacties kregen op onze mailtjes en telefoontjes. Nu is dit altijd al moeizaam geweest. Eind 2012 hebben we een mailtje ontvangen van een Nederlandse vrijwilligster afkomstig uit Hardenberg. Zij liet ons weten dat ze de hele administratie op orde gaat brengen. De vorige financiële man is er wederom vandoor gegaan. Het schijnt heel moeilijk te zijn om betrouwbare mensen op een dergelijke functie te krijgen. Deze Nederlandse vrijwilligster is zich zeer bewust van het belang dat er regelmatig contact is en eveneens terugkoppeling met informatie waar de giften aan besteed worden. We zijn heel erg blij met dit contact. Voor hoelang ze in het kindertehuis werkzaam zal zijn is niet bekend. Ze wil zich in Ghana gaan settelen.

Dankbaar en blij zijn we met alle giften van onze donateurs. We hebben een verzoek bij Joke Yakubu neergelegd om uit te zien naar een volgend project. Zij kan immers een goede beoordeling maken van waar de nood het grootst is en welke voorziening nodig is.

Hoe verder? Was de vraag voor ons als bestuur. Betrokkenheid is nog steeds hetzelfde, tijd wat minder. We hebben dan ook besloten niet meer te moeten willen dan we aankunnen. Dus op deze kleinschalige wijze gaan we de stichting voortzetten.