

Go4GhanaKids

Jaarverslag 2009 Stichting Go4GhanaKids

Het jaar 2009 zijn we rustig van start gegaan. Als bestuur zijn we 4 x bij elkaar geweest om te vergaderen. De website is gerealiseerd waarmee we een grote groep belangstellenden op een eenvoudige en snelle wijze kunnen informeren. Waarmee we ook inzichtelijk kunnen maken waar de stichting mee bezig is. Het aantal donateurs is gelijk gebleven. We hopen hier in 2010 meer aandacht aan te kunnen besteden. De bestuursleden zullen alle mailadressen, die zij in hun bestand hebben, aanschrijven over de stichting en het adoptieplan en iedereen verzoeken deze informatie door te sturen naar vrienden en familie.

De schoenendozen van de actie in 2008 zijn op 26 januari 2009 eindelijk aangekomen in het kindertehuis. Ds. Abraham Saaka heeft ons laten weten dat de kinderen heel erg blij waren met een doos vol leuke en goede spullen. Voor het eerst kregen de kinderen iets voor zichzelf. De kinderen hebben zelfs nog spullen gebracht naar het plaatselijke ziekenhuis. Zie verder de nieuwsbrief van december 2009 op de website www.go4ghanakids.nl.

Na de zomer hebben we ons gericht op een verkoopactie in Zuidwolde. We hebben één van de plaatselijke bakkers bereid gevonden heerlijke kaneelsuiker tulbandcake te bakken voor de verkoopactie. De netto opbrengst was €1626,00 waarvan een deel bestemd is voor de aanschaf van 20 fietsen. Deze kinderen wonen nu te ver van school. Nu kunnen ook zij aan hun toekomst werken. Joke Yakubu zal het fietsenproject in Yendi coördineren. Het andere deel is naar het kindertehuis in Damongo gegaan voor de bouw van een baby afdeling. De cake actie heeft de stichting meer bekend gegeven in Zuidwolde. Vele vrijwilligers hebben mee gewerkt. Allen nogmaals hartelijk bedankt.

Tevens hebben wij giften mogen ontvangen van particulieren, scholen en kerken. Zo heeft de stichting in het tweede deel van 2009 nog veel geld mogen overmaken voor genoemde projecten in Noord-Ghana. Het complete overzicht van de inkomsten en uitgaven is te lezen in het financieel jaarverslag 2009 (zie website). In december 2009 is onze jaarlijkse nieuwsbrief wederom verschenen.

In het jaarverslag van 2008 staat vermeld dat wij de samenwerking met andere vrijwilligers in Nederland, die ook betrokken zijn bij het kindertehuis in Damongo, zouden aangaan. Als stichting hebben wij besloten dit niet te doen. Het zou gaan om kleinschalige inzamelingsacties die via de stichting het vervoer wilden regelen.

Helaas is het ons niet gelukt het bestuur uit te breiden met enkele leden.

Doelen voor 2010:

- × uitbreiding bestuur
- × PR actie via de mail
- × cake actie november 2010
- × uitbreiding adoptieplan
- × mogelijk meerdere acties