

Go4GhanaKids

Nieuwsbrief, December 2013

Psalm: 69:5-6 Hij is de Vader der wezen en de verdediger van weduwen, God in zijn heilige woning; God die eenzamen in een huisgezin doet wonen;

Beste vrienden van Go4GhanaKids,

Terugblik...

In 2013 hebben we weer goede en mooie dingen mogen en kunnen doen met de giften en donaties. We zijn dan ook dankbaar voor alle donateurs, vrijwilligers en anderen die met ons meelevend op welke wijze dan ook.

Vrouwenspecial/spreuken 31 te Hoogeveen

Voor het eerst met onze nieuwe banner op pad. Zichtbaar waren we!! Echt een blikvanger hoor. Ook onze stand stond er goed bij met allemaal beelden die het publiek kon kopen. Veel belangstelling was er voor onze projecten. We konden onze ervaringen delen met de dames. Men kon zich ook inschrijven voor de workshop: beeld maken van Afrikaanse vrouw. Deze workshop is in mei gegeven door Ria. Een groep van 4 dames is met elkaar aan de slag gegaan en zijn met een prachtig zelfgemaakt beeld naar huis gegaan. De opbrengst gaat naar het geitenproject in Noord-Ghana. We hebben genoten van deze bijzondere avond.

Paaseitjes actie...

In november 2012 zijn we al met de voorbereidingen begonnen. In maart was het zo ver en hebben we met veel vrijwilligers de deur aan deur verkoop gehouden in Zuidwolde. Dit jaar hebben we paaseitjes verkocht. Een prima product met een prima verkoop. De opbrengst was voor het geiten- (3^e) en fietsenproject. Dit blijven we een prachtig project vinden. Hieronder enkele reacties van kinderen die een geit in ontvangst konden nemen:

Door de steun van GO4GHANAKIDS konden we (Joke Yakubu) 30 geiten kopen voor 30 behoeftige kinderen en hun familie. Daarom willen we u (ondersteuners van GO4GHANAKIDS) iets vertellen van de invloed die de recente begunstigen van het geitenproject hebben ondervonden:

Habiba Tijaani - De twaalf jaar oude Habiba Tijaani was erg opgewonden toen ze haar geit ontving - haar eerste echte bezit. Habibas ouders vertelden dat ze overwogen om haar van school te halen, omdat het moeilijk werd de financiën en eten voor de school op te brengen. Dus de geit (ook al moeten ze nu lang wachten voordat er nakomelingen zijn) kwam op het juiste moment. In wezen is dit de echte oplossing. De hele familie van Habiba was GO4GHANAKIDS erg dankbaar voor dit prachtige cadeau.

Een ander indrukwekkend verhaal werd verteld door de familie van Malik Hamza: 'Volgens de familie had Malik weinig interesse in school, maar na de ontvangst van de geit is er plotseling een omslag gekomen in zijn houding naar de school toe'. Toen we Malik spraken om uit te zoeken waardoor deze plotselinge verandering was ontstaan, antwoordden hij: 'Door dit cadeau besef ik nu dat buiten mijn familie mensen uit het buitenland belangstelling hebben voor mijn school en welzijn, en daardoor ben ik nu erg gelukkig en gemotiveerd. Ik weet dat als ik op school mijn best ga doen, mijn toekomst er ook beter uit ziet'.

Millennium platform de Wolden...

In maart 2013 zijn wij aangeschoven bij het Millennium platform de Wolden.

Aanleiding van dit platform is dat er wereldwijd Millennium Ontwikkelingsdoelen zijn opgesteld. Dit zijn uiteindelijk 8 meetbare doelstellingen geworden. De ontwikkelingsdoelen zijn zo vastgesteld dat in 2015:

Extreme armoede en honger zijn uitgebannen; Alle kinderen naar school gaan; Mannen en vrouwen dezelfde rechten hebben; Kindersterfte sterk is afgenomen; Er minder vrouwen door zwangerschap sterven; De verspreiding van ziektes als aids en malaria is gestopt; Meer mensen in een duurzaam leefmilieu leven; Er meer eerlijke handel, schuldenverlichting en hulp is.

Beleidsuitgangspunten van het Platform de Wolden:

- Actief de aandacht te vestigen op de Millenniumdoelen
- De deelnemende organisaties voor het voetlicht brengen
- Als organisaties met elkaar samenwerken
- Ten allen tijde kunnen projecten die zich richten op de millenniumdoelen aanschuiven

Zo hebben ook wij ons bekend mogen maken aan de gemeenteraad van de Wolden.



Tevens zijn we geïnterviewd voor een groot artikel in de Westervelder Wolder d.d. 25 september 2013.
<http://www.meppelercourant.nl/nieuws/de-wolden/269586/plan-voor-een-millenniummarkt-de-wolden.html>

Kindertehuis Damongo

We hebben al in 2012 gemeend de sponsoring voor het kindertehuis te moeten opschorten. De donaties zijn wel binnengekomen maar zijn niet overgemaakt aan het kindertehuis. De reden hiervan was dat wij geen terugkoppeling meer kregen van het kindertehuis. Wij konden onze achterban niet meer informeren waar de gelden aan zijn besteed. Begin 2013 heeft de Nederlandse vrijwilligster Jolanda Steenwijk uit Hardenberg via de mail contact gezocht met ons en aangegeven voor langere tijd werkzaam te willen zijn in Ghana en in het kindertehuis. Zij heeft er dan ook voor gezorgd dat de communicatie weer op gang is gekomen en wij inzicht hebben gekregen in de financiën van het kindertehuis. Nu is duidelijk geworden wat er met het geld van de donateurs van onze stichting is gedaan. We zijn hier heel erg blij mee en hopen dit op deze wijze voort te kunnen zetten.

Telkens moeten wij ons realiseren dat onze Westerse werk- en denkwijze echt anders is dan de Afrikaans/Ghanese. Het personeel van het kindertehuis zal zich in de eerste plaats bezig houden met de (op)voeding en het onderwijs van de kinderen en het verantwoorden van de binnengekomen gelden heeft minder prioriteit. Op de website van het kindertehuis kunt u de ontwikkelingen volgen.

www.weeshuisdamongo.wordpress.com via nieuwsbrief leest u de recente ontwikkelingen van het kindertehuis.

Sponsorkind...

Wij willen u, namens de kinderen, bedanken voor uw (maandelijkse) gift. Een aantal donateurs krijgt binnenkort bericht omdat hun sponsorkind inmiddels het kindertehuis heeft verlaten voor een interne vervolgopleiding. Het is inmiddels ook mogelijk om zelf via de mail of per brief in contact te komen met uw sponsorkind(je). U kunt uw mail sturen naar: redemptionchildren@gmail.com of uw brief naar Redemption Childhome, P.O. BOX DM4, Damongo, N/R Ghana. Met uw mail of brief moedigt u uw sponsorkind aan om ook brieven te schrijven of miltjes te sturen. Speciaal voor de wat oudere kinderen is dit wenselijk omdat dit hen stimuleert om het Engels te leren. Ze zijn ook nieuwsgierig naar de wereld buiten Ghana.

Nieuw project 2013: Studieboeken voor Home of Hope

Via Joke Yakubu, zendeling uit Nederland en werkzaam voor Wicliffe Bijbelvertalers, is het verzoek gekomen om de jonge studenten in 'Tahima Yili' of tewel 'Home of Hope' in Tamale te steunen met de aanschaf van studieboeken. Deze jonge mensen volgen een vervolgopleiding maar beschikken nauwelijks over goed studiemateriaal. Dit huis is eigendom van de kerk en dient als een thuis voor studenten die net met het voortgezet onderwijs begonnen zijn en daarvoor uit afgelegen dorpen in Tamale zijn komen wonen. De meeste jongeren die in dit huis wonen zijn christen maar komen uit moslim families of families die een traditioneel geloof aanhangen. Het maakt het voor hen erg moeilijk om bij familieleden in Tamale te gaan wonen omdat ze door hen veelal niet geaccepteerd worden tenzij ze hun geloof in Jezus de rug toe keren. Wij hebben gemeend hieraan mee te kunnen werken. Joke zal de boeken selecteren en aanschaffen. Meer informatie over Home of Hope : www.stichtingverrekijsker.nl



Studenten home of hope

Dagje uit voor kinderen kindertehuis Damongo...

Wij hebben een speciale gift ontvangen om de kinderen in het kindertehuis te kunnen verwennen met een dagje uit.



`De jongere kinderen zijn op reis geweest, ze hebben gezwommen en geslapen in Tamale... een hele belevenis vooral omdat de kinderen vrijwel nooit uit hun vertrouwde omgeving genomen worden. De kinderen keken hun ogen uit in de bus en waren allemaal stil van alle indrukken onderweg. Op de vraag wat ze allemaal gezien hadden kwamen antwoorden als `stoplichten, rotonde, voetbalstadium, grote vrachtauto, bus`, etc. Na 2 vermoeiende dagen vol indrukken waren de kinderen weer terug in Damongo en hebben nog dagen nagepraat over hun ervaring... mede mogelijk gemaakt door een gift van Go4GhanaKids. BEDANKT!
Tekst overgenomen van de website van het kindertehuis en is opgesteld door Jolanda Steenwijk.

Wist u dat...

- Ze in het kindertehuis bezig zijn met nieuwe schoolkostuums en deze gift afkomstig is van een zondagschool in Hoogeveen?
- We een nieuwe website hebben? Nee? Kijk dan even op www.go4ghanakids.nl
- We bezig zijn met een nieuw project in 2014?
- We hiervoor in contact zijn met Joke Yakubu?
- Eline Stegeman, algemeen bestuurslid het bestuur heeft verlaten, maar nog wel blijft meedenken en meewerken als vrijwilligster?
- We een bestuursvacature hebben, betreft algemeen bestuurslid?
- Willem, Ria, Aron en Noah de Lange plannen hebben om in de zomer van 2014 naar Ghana te gaan?
- U ook een gift kunt doen voor een speciaal doel, zoals het dagje uit van de kinderen in het kindertehuis?
- Wij ook een presentatie kunnen verzorgen binnen uw kerk, vereniging of school.

Grote dank voor...

- De acties die de stichting dit jaar mochten realiseren
- De gezondheid van de kinderen van het kindertehuis
- De inzet van Joke Yakubu die drie projecten coördineert
- De giften die wij mochten ontvangen
- De geiten die aangeschaft konden worden voor arme gezinnen
- De bestedingsoverzichten van het kindertehuis zodat we het werk ook daar voort kunnen zetten
- De boeken die aangeschaft konden worden voor de jonge studenten
- De fijne samenwerking in het bestuur
- De communicatie met het kindertehuis

Wij vragen u gebed voor:

- De kinderen en begeleiders van het kindertehuis
- De gezondheid van de kinderen
- De inzet en gezondheid van de bestuursleden
- Het werk van Joke en haar gezin
- Het werk van Jolanda Steenwijk en alle vrijwilligers in het kindertehuis
- De voorbereidingen voor de reis naar Ghana betreft Willem en Ria en hun zonen
- Uitbreiding bestuur !!

Wij spreken onze dank uit voor alles wat u voor de kinderen in Ghana hebt kunnen betekenen.
Een klein gebaar, grote resultaten.

Werkgroep Go4GhanaKids
Etstoel 9
7921 WJ Zuidwolde

Giften:
Go4GhanaKids te Zuidwolde,
IBAN: NL32RABO 142076058.

Telefoon: 0528 - 279778/Email: Go4GhanaKids@online.nl



gecertificeerd