

Go4GhanaKids

Nieuwsbrief, December 2008

Beste vrienden van Stichting Go4GhanaKids,

Terugblik...

Een jaar geleden is het ons gelukt: de oprichting van de stichting Go4GhanaKids. Dit hebben we gevierd met het eten van een beschuit met muisjes.



In de eerste helft van 2008 verliep de communicatie via de mail en het overmaken van het geld nog niet erg soepel. Nu kunnen we zeggen dat het overmaken van de donaties geen problemen meer oplevert. De communicatie via de mail wil nog niet erg lukken. Ook dit hopen we op korte termijn op te kunnen lossen. Verder zijn we het eerste half jaar druk bezig geweest met de informatie voor een website, het ontwerpen van een logo, briefpapier en foldermateriaal. We hebben gemerkt dat dit veel tijd in beslag heeft genomen. Helaas heeft dit alles vanaf de zomermaanden stil gelegen wegens omstandigheden. We hopen dan ook dit binnenkort te kunnen afronden.

Schoenendoosactie...

In mei zij we met een schoenendoosactie gestart. We kunnen u medelen dat we, mede doormiddel van een gulle gift, 52 schoenendozen hebben kunnen vullen. Voor alle kinderen 1 doos. Wij willen u hartelijk danken voor uw medewerking. 7 november 2008 hebben we deze dozen en nog ander materiaal kunnen verschepen naar Ghana. We verwachten dat het eind 2008 of begin 2009 wordt afgeleverd in Tamale. In de volgende nieuwsbrief hopen we u hiervan enkele foto's te kunnen laten zien.

Verhuizing gerealiseerd...



Het voormalige tehuis: enkele slaapzaaltjes met kleine veranda (zonder meubilair), een binnenplaats waar op hout gekookt werd en een watertank, een eindje verderop een kantoortje.

Begin 2008 zijn alle kinderen en medewerkers verhuisd naar hun nieuwe onderkomen.



De kinderen hebben nu allemaal een bed, matras, kastje en klamboe. Er zijn nu toiletten, douches en slaapzalen en electriciteit. Eveneens is er een keuken, waar op gas gekookt kan worden. De eetzaal doet ook dienst als school voor de kinderen van 2 tot 6 jaar. Kortom een enorme vooruitgang en zegen.

Bezoek Ds. Lermu Abraham Saaka aan Nederland...

Na een bezoek van 6 weken aan Nederland is Abraham 28 november jl. weer naar Ghana vertrokken. Hij is op uitnodiging van anderen naar Nederland gekomen om de contacten met verschillende mensen warm te houden. Hij is eveneens uitgenodigd om in Noorwegen enkele diensten voor te gaan. Ook hiervan heeft het kindertehuis donaties ontvangen. De bouw van hun nieuwe onderkomen is gefinancierd en gecoördineerd door vrijwilligers uit Noorwegen. Wij hebben ook even kunnen spreken met Abraham. Samen met Willem is hij naar basisschool 'de Morgenster' te Hoogeveen geweest voor een presentatie. De school heeft voor het schooljaar 2008 - 2009 het kindertehuis als zendingsproject. Abraham en Willem hebben eveneens een bezoek gebracht aan basisschool 'de Hoeksteen' te Zuidwolde. Ook hier een presentatie gegeven aan de midden- en bovenbouw. Hij heeft de kinderen kunnen laten zien wat er met het ingezamelde geld van het schooljaar 2007 - 2008 is gebeurd: prachtige nieuwe stapelbedden hebben ze aan kunnen schaffen. Het is bijzonder fijn dat Abraham dit werk kan doen en blijven doen door middel van giften. Hij laat ons allen dan ook weten dat hij bijzonder dankbaar is voor alles wat u hebt willen doen voor deze kinderen.

Sponsorkind...

Wij willen u, namens de kinderen, bedanken voor uw maandelijkse gift. Doordat de communicatie alleen via de telefoon heeft gelopen het afgelopen jaar, is er dus weinig mailverkeer geweest. Dit kan ook de reden zijn dat u nog niets van uw sponsorkindje hebt gehoord. Echter wij kunnen u niet garanderen dat u regelmatig iets van hem of haar hoort of ziet omdat veel kinderen nog niet kunnen schrijven en het voor hen nieuw is om op deze manier te communiceren. Wel hebben we van Abraham vernomen dat er een pakketje vanuit Ghana onderweg is. We laten ons verrassen en mogelijk ontvangt u binnenkort een reactie van uw sponsorkind.

Barachisu...

In onze vorige nieuwsbrief hebben we u op de hoogte gebracht van Barachisu, het HIV besmette meisje wat in 2007 met spoed naar het ziekenhuis moest voor een bloedtransfusie. We kunnen melden dat ze sinds mei 2008 terug is in het kindertehuis in Damongo en dat het goed met haar gaat. Hieronder ziet u 3 foto's: 1: Barachisu vlak voor dat ze naar het ziekenhuis ging; 2: twee maanden nadat ze een bloedtransfusie heeft gehad en 3: weer 2 maanden later.



Wat een zegen. Ze is nu een levendig meisje en geniet van elke dag. Het levende bewijs van wat een beetje geld kan doen: Dood of Leven.

ANBI

ANBI staat voor Algemeen Nut Beogende Instelling. Begin dit jaar hebben we een aanvraag gedaan bij de belastingdienst. Hierop is geen reactie gekomen van de belastingdienst. Bij navraag bleek dat er bij hen geen aanvraag is binnengekomen. Wij hebben daarom wederom een aanvraag moeten in dienen. Wij wachten nog op antwoord. Wij hebben verzocht om met terugwerkende kracht voor de ANBI registratie in aanmerking te kunnen komen. Een technisch verhaal. U zult mogelijk denken : Wat heeft dat voor ons te betekenen? Wel, wanneer de stichting door de belastingdienst goedgekeurd is conform de ANBI richtlijnen, dan kunt u de donaties als gift opgeven bij de belastingdienst. Dan zijn ze dus aftrekbaar. Zodra wij hierover meer weten, zullen wij u op de hoogte brengen.

Samenwerking...

Tijdens het bezoek van Abraham aan Nederland zijn we in contact gekomen met andere enthousiaste vrijwilligers in het land. Ons is duidelijk geworden dat er verschillende mensen zich inzetten voor het kindertehuis. We hebben besloten om deze mensen samen te brengen en hopen onze ideeën, wensen en mogelijkheden te kunnen bundelen. Dit willen we in begin 2009 vorm gaan geven.

Ook willen we in 2009 onderzoeken of de stichting een ander project in Ghana te zou kunnen ondersteunen.

Vrijwilligers gezocht...

Ons team is op zoek naar enthousiaste vrijwilligers die willen meedenken en meewerken om de kinderen in Ghana te helpen. Bent u geïnteresseerd of hebt u nog vragen, bel dan even.

Gebed voor...

Wij vragen uw gebed voor:

- De gezondheid van de kinderen in Damongo
- De medewerkers en vrijwilligers in het kindertehuis
- De vrijwilligers in Nederland en de goede samenwerking
- Kracht, wijsheid voor Ds. Abraham Saaka
- Uitbreiding werkgroep Go4GhanaKids
- Dat het verscheepte pakket goed mag aankomen

Grote dank voor:

- Het nieuwe onderkomen van kindertehuis
- De gezondheid van Barachisu
- De verbeterde gezondheid van de kinderen door: toiletten, douches etc.
- Het bezoek van Abraham aan Nederland en Noorwegen

Wij wensen u een bijzonder goed en liefdevol 2009 toe.

Werkgroep Go4GhanaKids

Etstoel 9

7921 WJ Zuidwolde

Telefoon: 0528 - 279778

Email: Go4GhanaKids@filternet.nl

Giften:

Go4GhanaKids te Zuidwolde,

Rabobank 142076058.