

Go4GhanaKids

Nieuwsbrief, Oktober 2009

Beste vrienden van stichting Go4GhanaKids,

Psalm: 69:5-6 Hij is de
Vader der wezen en de
verdediger van weduwen,
God in zijn heilige woning;
God die eenzamen in een
huisgezin doet wonen;

Terugblik... De laatste tijd zijn we druk bezig geweest met praktische zaken zoals het regelen van een website, PR materiaal, financiën, bedenken van acties en het zoeken naar nieuwe vrijwilligers voor de stichting.

Website... <http://www.go4ghanakids.nl>

Sinds kort is de website in de lucht! Deze dient nog ingericht te worden wat binnenkort gaat gebeuren. Door middel van de website en PR hopen we de stichting meer bekendheid te geven. Een website maakt het mogelijk om gemakkelijk informatie te vinden over de stichting. Zo kunt u op de hoogte blijven van de acties, projecten en overige informatie van de stichting. Voor onbekenden is de stichting nu ook te vinden. Tegenwoordig weet toch bijna iedereen het internet te bedienen? De website is 'under construction', maar.... kijk binnenkort. Op dit moment wordt er tevens gewerkt aan een zo veilig mogelijke wijze van inloggen voor deelnemers aan het financieel adoptieplan. Het wordt zo ingericht dat de adoptieouders kunnen inloggen op hun sponsorkind. Op deze manier willen we graag de adoptieouders de mogelijkheid geven om up-to-date informatie over hun sponsorkind te krijgen. Dit is nu nog niet mogelijk. Het blijkt een vrij complex systeem te zijn.

Schoenendoosactie... De schoenendozen zijn ... aangekomen bij het kindertehuis in Damongo. De kinderen waren dol enthousiast om een persoonlijke schoenendoos te ontvangen met allerlei schoolmaterialen, speelgoed, enz. Het kindertehuis is erg dankbaar voor deze mooie gift voor elk kind persoonlijk. In de vorige nieuwsbrief hebben we aangegeven dat we u de volgende keer foto's zouden laten zien van het in ontvangst nemen van de schoenendozen. Helaas voor ons en voor u, maar nog meer voor Abraham omdat o.a. zijn fotocamera is gestolen tijdens een reis, kunnen we geen foto's tonen. We hadden u graag de vrolijke, blijde gezichten van de kinderen en hun schoenendoos willen laten zien. Want vrolijk, enthousiast en blij waren ze! De kinderen zijn met hun schoenendozen naar een ziekenhuis in de buurt gegaan en hebben daar nog speelgoed e.d. uitgedeeld aan de zieke kinderen. Dat dit een getuigenis mag zijn voor het personeel en vele anderen..... Grandioos!



Zeer geslaagde actie!

Sponsorkind... Wij willen u, namens de kinderen, bedanken voor uw maandelijkse gift. Doordat de communicatie hoofdzakelijk via de telefoon heeft plaatsgevonden het afgelopen jaar, is er weinig mailverkeer geweest. Dit kan ook de reden zijn dat u nog niets van uw sponsorkindje hebt gehoord. Echter wij kunnen u niet garanderen dat u regelmatig iets van hem of haar hoort of ziet omdat veel kinderen nog niet kunnen schrijven en het voor hen nieuw is om op deze manier te communiceren. Ook is het voor het kindertehuis nog een omslag om wat over de kinderen te schrijven. We hopen dat dit ook vanuit het kindertehuis beter gaat lopen. Wij, Willem en Ria, hebben ons sponsorkindje een pakketje gestuurd, wat helaas niet is aangekomen. Dit betekent voor ons niet, en hopelijk ook niet voor u, dat wij nu niets meer gaan versturen. We blijven dit met enige regelmaat doen. Al is het maar een leuke, gezellige brief. We hopen dat u ook de pen pakt en een brief stuurt naar uw sponsorkind. Dit kan via de stichting.

Samenwerking... In de vorige nieuwsbrief stond beschreven, dat er meerdere mensen/organisaties in Nederland iets met het 'Redemption Childhome' te maken hebben, en we onze krachten wilden bundelen. Als stichting willen we ons ook breder inzetten, daarom is besloten om niet nauw samen te werken met andere organisaties. We zijn op dit moment op zoek naar één of meerdere projecten in Ghana die de stichting financieel kan ondersteunen. We denken aan praktische zaken als schoolmateriaal, fietsen om naar school te kunnen, banken voor de zondagsschool of een overkapping waar de kinderen zondags op een beschutte plek kunnen samenkomen voor de zondagsschool.

Vrijwilligers gezocht... Ons team is op zoek naar enthousiaste vrijwilligers die willen meedenken en meewerken om de kinderen in Ghana te helpen. Bent u geïnteresseerd of hebt u nog vragen, bel dan even.

Verkoopactie november 2009... Het bestuur is druk bezig met de voorbereidingen voor een verkoopactie. We hebben een bakker bereid gevonden ons te sponsoren. Als bestuur kunnen wij dit niet alleen. Daarom zijn wij op zoek naar vrijwilligers die enthousiast een deel van hun kostbare tijd willen inzetten voor de kinderen in Ghana. Een deel van de opbrengst gaat naar het Kindertehuis in Damongo (een nieuwe baby afdeling) en een deel zal worden besteed aan een nieuwe project voor de zondagsscholen in de buurt van Yendi. Wilt u meehelpen, laat het ons dan weten via de mail of telefonisch. Wij zorgen voor de aanlevering en u voor de verkoop in uw buurt of familie- en vriendenkring.

Grote dank voor...

- De grote vreugde en blijdschap die kinderen mochten ervaren bij het in ontvangst nemen van hun schoenendoos. De eerste keer dat ze een persoonlijk kado kregen.
- De website en PR. Dit begint nu vorm te krijgen.
- Dank voor de mensen die zich vrijwillig hiervoor willen inzetten.
- Dank voor alle vrijwilligers en donateurs

Wij vragen u gebed voor:

- De gezondheid van de kinderen in Damongo.
- De medewerkers en vrijwilligers in het 'Redemption Childhome'
- De vrijwilligers in Nederland
- Kracht, rust en wijsheid voor Ds. Abraham Saaka
- Uitbreiding van de werkgroep Go4GhanaKids
- Een beter contact met Ghana
- Dat het uitdelen van speelgoed uit de schoenendoos een getuigenis mag zijn voor omstanders
- Alle voorbereidingen voor een verkoopactie in November 2009

Groet,

Werkgroep Go4GhanaKids
Etstoel 9
7921 WJ Zuidwolde
Telefoon: 0528 - 279778
Email: Go4GhanaKids@filternet.nl

Giften:
Go4GhanaKids te Zuidwolde,
Rabobank 142076058.



gecertificeerd