



Nieuwsbrief Go4GhanaKids

December 2007

Beste vrienden van StichtingGo4GhanaKids,

Ja, Go4GhanaKids is de naam van de Stichting geworden. Vrijdag 21 december 2007 worden de statuten opgemaakt bij de Notaris en lukt het nog om dit jaar de Stichting formeel op te richten. U hoort hier binnenkort meer van. Tevens zal dan een nieuw bankrekeningnummer aan u bekend worden gemaakt waarop u uw gift kunt overmaken.

Sponsorkind

In de afgelopen maanden zijn wij bezig geweest om de persoonlijke gegevens van de, inmiddels 41 kinderen (er zijn er intussen weer enkele bij gekomen) van het Redemption Kinderterhuis, te koppelen aan de foto's die Elsbeth en Eline hebben meegenomen van hun verblijf (juli en augustus 2007) in het kindertehuis. Een hele puzzel. Ze zijn dan wel een maand in het tehuis geweest en kennen ook nagenoeg alle kinderen maar af en toe was het even twijfelen. Allemaal van die donkere 'koppies'. Het is ons gelukt. Vandaar dat u als sponsor bij deze nieuwsbrief kennis kunt maken met uw sponsor kind. Wij hopen u zo'n 4 keer per jaar te informeren over uw sponsorkind en zijn omgeving.

HIV besmet

In de zomermaanden is een meisje, Barchisu, bij het kindertehuis binnen gebracht. Direct was al duidelijk dat het kindje er slecht aan toe was. Na enkele dagen is ze naar het dichtst bijzijnde ziekenhuis gebracht en werd duidelijk dat ze HIV besmet was. Ze was zo zwak dat ze eerst een bloedtransfusie moest ondergaan, voordat ze de vlucht van het noorden naar de hoofdstad Accra lichamelijk aan zou kunnen. Maar er was geen geld voor deze vlucht. Abraham heeft ons gebeld en gevraagd om geld. Na heeeel veel moeite en veel telefoontjes van Nederland naar Ghana is het uiteindelijk gelukt om geld voor dit meisje over te maken. Ze is naar Accra gevlogen en heeft daar de nodige medicatie gekregen. Al na een paar weken was ze zo aangesterkt dat ze op de

foto niet meer herkenbaar was. Ze is nu nog in Accra en wordt al een flinke stevige meid.

Zodra haar gezondheid het toelaat gaat ze weer naar het kindertehuis in Damongo. Iedereen leeft erg met haar mee. We willen u ook vragen voor haar te bidden en God te danken dat het zo goed met haar gaat.

Nieuw onderkomen

Het nieuwe kindertehuis is bijna gereed. De laatste dingen moeten nog geregeld worden. Het leek er op dat ze in de tweede helft van november al zouden verhuizen maar helaas was alles nog niet klaar. Klaar betekent dat er in geleefd kan worden, maar gedeeltelijk nog op de manier zoals ze gewend waren. Er is nog geen geld voor meubilair, bedden, matrassen, lakens e.d. Ze hopen dit op termijn te kunnen aanschaffen van o.a. de donaties. Het nieuwe kindertehuis staat een behoorlijk eind van school. Dit is niet meer lopend te doen. De voorlopige oplossing is dat Abraham enkele onderwijzers wil vragen om in de grote zaal van het tehuis les te willen gaan geven. De grote wens is om naast het tehuis een school te bouwen.

U ziet er zijn plannen genoeg. We zijn blij dat het nieuwe tehuis bijna klaar is. De kinderen hebben dan betere sanitaire voorzieningen, betere hygiënische omgeving en meer ruimte voor activiteiten en betere slaappleatsen.

Contact met uw sponsorkind

Wij zouden het op prijs stellen dat u uw sponsorkindje met enige regelmaat een brief schrijft (in het Engels), een foto of een mooie tekening stuurt. Abraham, de oprichter van het kindertehuis, heeft aangegeven deze correspondentie graag via de Stichting te willen laten lopen. Dus graag uw correspondentie naar onderstaand postadres zenden. Wij zorgen er dan voor dat het naar Ghana wordt verzonden. Nagenoeg wekelijks is er telefonisch contact met Abraham. Zo blijven we op de hoogte van alle ontwikkelingen en geeft hij aan waar de nood het hoogst is. Tevens zullen wij met enige regelmaat bid- en dankonderwerpen aan u doorgeven.

Wij willen u van harte danken voor uw betrokkenheid bij de kinderen in Ghana.

Met vriendelijke groet,

Stichting Go4Ghana Kids
Etstoel 9, 7921 WJ Zuidwolde
Telnr. 0528 - 279778
weeshuis_damango@filternet.nl

Willem en Ria de Lange
Elsbeth Scholing en Eline Stegeman